



Adepten, Avatars, Chohans, Hiërofanten, Mahatma's, Nabu's

Apollonius van Tiana.

Gottfried de Purucker.

Apollonius van Tiana, de Griek, was waarschijnlijk even edel als de **Syrische Yêshûa of Jezus**. Iêsûs is de Romeinse vorm van de naam. Over de wonderen van Apollonius van Tiana, over zijn leven en werken, lezen we in het mystieke 'Leven' dat door Philostratus werd geschreven. Maar **Apollonius** is een historische figuur, en Jezus is dat niet. De geschiedenis van **Apollonius** is interessant. We lezen hoe hij voor de ogen van Domitianus 'verdween'

Beginselen van de esoterische filosofie, blz. 254
© 1998 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

Wie was Jezus? Wat was Jezus? Wie was Apollonius van Tiana? Wat was hij? De leer is dat beiden incarnaties van een nirmânakâya waren en dat beiden in dezelfde mysterieuze relatie stonden tot de bodhisattva van de **Boeddha Gautama**. **Apollonius** was geen avatâra; **Jezus** was dat wel. Tussen deze twee wonderlijke gevallen uit de geschiedenis bestaan grote psychologische overeenkomsten, maar hun mysterie was niet identiek. Ik merk nog op dat een boeddha in mystieke zin hoger staat dan een avatâra; de redenen daarvoor zullen we in de loop van onze studie uiteenzetten.

Beginselen van de esoterische filosofie, blz. 2 71
© 1998 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

Waarschijnlijk zijn er in de loop van de cyclussen bijna ontelbare gevallen waarin een bodhisattva, een buddhische straal, uitgaat van de loge van de meesters – waar de grote inwijder, de allerhoogste zich bevindt, de mens-emanatie van het wonderlijke wezen – enode ziel van een groot en rein mens zoals **Jezus van Nazareth** en **Apollonius van Tiana**, en vele, vele anderen van wie de namen in het westen onbekend zijn, inspireert met en doordringt van de oude wijsheid.

Beginselen van de esoterische filosofie, blz. 275-276
© 1998 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag
