



[www.theosofie - noordwest.nl](http://www.theosofie - noordwest.nl)



Theosofie de archaïsche wijsheid,  
het pad van het zoeken, niet van geloven.

## Adepten, Avatars, Chohans, Hiërofantten, Mahatma's, Nabu's

### Blavatsky.H.P

Gottfried de Purucker

In een precessie cyclus of groot jaar van 25.920 jaren zijn er twaalf van die messiaanse cyclussen; en de lezer zal natuurlijk opmerken dat een messiaanse cyclus van 2160 jaar juist de helft is van de heilige getalsvolgorde 4320; deze cijfers 432 gevolgd door een of meer nullen staan bij onderzoekers van de literatuur van de oudheid bekend als de heilige en geheime getalsvolgorde waarmee men in Babylonië en India vertrouwd was. **H.P. Blavatsky** was een boodschapper die zo'n messiaanse cyclus heeft geopend, en ongeveer 2160 jaar geleden eindigde een vorige messiaanse cyclus – of er begon een nieuwe – met het leven en werk van de **avatâra Jezus de Christus**.

De Esoterische Traditie, blz. 606  
©2001 Theosophical University Press Agency, Den Haag