

Adepten, Avatars, Chohans, Hiërofanten, Mahatma's, Nabu's

Lao-Tse

Gottfried de Purucker

Een van de grootste leraren van China was **Lao-Tse**, de grondlegger van het taoïsme, een van de edelste religies en filosofische stelsels van de hele wereld. Volgens de legende werd hij op bovennatuurlijke wijze verwekt, zoals dat ook over zoveel andere grote wereldleraren wordt beweerd. Zijn moeder droeg hem tweeënzeventig jaar voordat hij werd geboren, zodat zijn haar, toen hij tenslotte het fysieke levenslicht aanschouwde, als van ouderdom wit was en op grond hiervan stond hij later bekend onder de naam 'oude jongen'.

Zijn biografen vertellen ons dat hij, toen zijn levenswerk was volbracht, in westelijke richting naar Tibet reisde en verdween; en men weet niet waar en wanneer hij is gestorven. Uit de weinige feiten die authentiek schijnen te zijn, en met terzijdestelling van de grote hoeveelheid mythologisch materiaal die rond zijn naam en persoonlijkheid is geweven, schijnt **Lao-Tse** een van de periodieke incarnaties te zijn geweest van een straal van wat in de esoterische traditie op mystieke wijze **Mahā-Vishṇu** wordt genoemd, met andere woorden een Avatāra.

Er schijnt geen enkele twijfel over te bestaan dat hij een van de minst begrepen afgezanten of boodschappers was van de heilige broederschap die uit eigen kring periodiek vertegenwoordigers uitzendt om een impuls tot spiritualiteit te geven. Zijn grote literaire werk wordt de *Tao-teh-tjing* genoemd, 'Het boek van het doen van tao'. *Tao* betekent de 'weg' of het 'pad', en heeft nog andere mystieke betekenissen; *teh* betekent 'deugd'. Maar hoewel *tao* de weg of het pad betekent, betekent het ook degene die de weg bewandelt, of hij die het pad volgt.

De Esoterische Traditie, blz. 45
©2001 Theosophical University Press Agency, Den Haag

Vr. – Waren **Lao-Tse** en Confucius boodschappers zoals onze theosofische leraren dat zijn?

GdeP – Ja, in het algemeen gesproken waren ze dat – vooral **Lao-Tse**. Hij was een grote wijze, een van de grootste en edelste uit de Chinese geschiedenis. Over zijn leven is praktisch niets bekend. Er zijn weinig legenden over hem bewaard gebleven, nauwelijks iets anders dan vage en nogal vluchtige gedachten. Men neemt aan dat hij omstreeks de zesde of zevende eeuw v.Chr. leefde en zijn hele leven een rustig bestaan leidde in een bepaald koninkrijk in China, dat hij voornamelijk onderrichtte door middel van paradoxen, dat hij veel volgelingen had en zijn invloed heel groot was. Het enige vaststaande feit is dat hij op gevorderde leeftijd naar het westen is gereisd, naar Tibet, en aan de grens van China en Tibet is hij verdwenen en daarna werd niets meer van hem vernomen. Natuurlijk is het eenvoudig een geval van een van de boodschappers van de Loge die naar huis terugkeert en dat pas doet als zijn levenswerk is voltooid – en in zijn geval deed hij dat openlijk.



Theosofie de archaische wijsheid,
het pad van het zoeken, niet van geloven.

De gezegden van **Lao-Tse** zijn me zeer dierbaar. Ze bevatten volgens mij veel diepe wijsheid. Hij was een filosoof die in paradoxen sprak. Over tao – een woord dat in onze taal bijna niet te verklaren is, met een betekenis die ongeveer overeenkomt met wat een theosoof bedoelt als hij over parabraham spreekt – zou hij bijvoorbeeld in hoofdzaak hebben gezegd: 'Tao is eindeloos, tao is het kleinste van het kleinste, tao is rust en vrede, en toch komt alles van tao. Tao heeft geen einde, tao heeft geen begin en toch is het het begin van alle dingen.' Dit zijn paradoxen die u onmiddellijk kunt begrijpen als u de theosofische leringen heeft, die op die manier tot een sleutel worden.

Ik kan eraan toevoegen dat **Confucius** een pragmatische filosoof was en hoewel zijn reputatie in China tegenwoordig misschien groter is dan die van **Lao-Tse**, is dit gemakkelijk te begrijpen als u denkt aan de nuchtere en pragmatische mentaliteit van de Chinezen. Over het geheel genomen kan men echter zeggen dat de leringen van **Lao-Tse** een diepere geestelijke indruk op China hebben gemaakt dan zelfs de nationaal geliefde leringen van Confucius.

'In niet handelen', zei **Lao-Tse**, 'ligt de sleutel tot succes. Door te handelen verspilt een mens zijn kracht en bereikt men niets. Door niet te handelen wordt alles bereikt, want kracht blijft behouden. Tao is ook zo.'

Hier geef ik u in hoofdzaak enkele gezegden van **Lao-Tse**, en niet woordelijk.

Dialogen van G. de Purucker, blz. 220- 221
© 2005 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag