

## Adepten, Avatars, Chohans, Hiërofanten, Mahatma's, Nabu's

**Mahâtman.** (Sanskriet). 'Grote Ziel' of 'Groot Zelf' is de betekenis van dit samengestelde woord (mahâ - groot; âtman - zelf). De Mahâtmans zijn, relatief gesproken, volmaakte mensen, die in de theosofische literatuur bekend staan als Leraren, Oudere Broeders, Meesters, Wijzen, Zieners **of onder andere namen.** ( zie hierboven) Ze zijn inderdaad de Oudere Broeders van de mensheid. Het zijn mensen, geen geesten - mensen die zich in hun evolutie door eigen inspanning hebben ontwikkeld, en altijd vooruit en omhoog gaan totdat ze de verheven geestelijke en intellectuele menselijke suprematie bereikten die ze nu bezitten. Ze werden zo niet geschapen door een of andere buitenkosmische Godheid, maar het zijn mensen die zijn geworden wat ze zijn door een innerlijk, geestelijk streven, door een geestelijk en intellectueel verlangen, door aspiratie om groter en beter en nobeler te zijn, waarnaar ook ieder goed mens op zijn eigen manier streeft. Ze zijn op het pad van evolutie verder gevorderd dan de meerderheid van de mensen. Ze bezitten kennis van de geheime processen van de natuur en van verborgen mysteriën, die de gemiddelde mens misschien bijna wonderbaarlijk toeschijnen - maar dit feit op zichzelf is van betrekkelijk geringe betekenis vergeleken met de veel belangrijker en indrukwekkender aspecten van hun aard en hun levenswerk.

Zij worden vooral daarom 'Leraren' genoemd, omdat ze zich bezighouden met de nobele taak de mensheid te onderrichten, met het opwekken van verheffende gedachten en de drang tot zelfvergetelheid in het hart van de mens. Soms worden ze ook de 'Hoeders' genoemd omdat ze in feite de Hoeders van het ras zijn en van de annalen uit vervlogen eeuwen - van de natuur, van de rassen en van de naties - waarvan ze van tijd tot tijd gedeelten bekendmaken, als fragmenten van een nu lang vergeten Wijsheid, wanneer de wereld bereid is naar hen te luisteren; ze doen dit omwille van de Waarheid en ter bevordering van de ware beschaving, gebaseerd op wijsheid en broederschap.

Nooit - zo is de leer - sinds het mensenras voor het eerst zelfbewustzijn verkreeg, had deze Orde of Organisatie of Broederschap, of dit Genootschap van verheven mensen, geen vertegenwoordigers op onze aarde.

Het waren de Mahâtmans die in 1875 in New York de moderne Theosophical Society stichtten door middel van hun afgezant of boodschapper, H. P. Blavatsky.

Occulte Woordentolk , blz.100

© 1981 Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

\*\*\*\*\*

### **Mahatma's zijn òf zeer ver gevorderde vijfde ronders.**

Voor zover bekend heeft de mensheid tot nog toe geen zevende-ronder voortgebracht, een voorloper die drie ronden vóór is op de algemene levensgolf. De meerderheid van de Mahatma's zijn òf zeer ver gevorderde vijfde ronders òf staan op het punt over te gaan naar het zesde-ronder-schap; hun chela's zijn minder ver gevorderde vijfde-ronders. Behalve dat



Theosofie de archaische wijsheid,  
het pad van het zoeken, niet van geloven.

deze voorlopers onder de monaden zich na de dood min of meer zelfbewust wederbelichamen op de andere bollen van onze planeetketen en zo het vijfde-ronderschap bereiken – waren ze, toen ze de maanketen verlieten, evolutionair gezien al verder gevorderd dan de meerderheid van hun medemensen. In de loop van hun rondes op onze huidige aardketen en zelfs al in de derde ronde, begonnen de voorhoede vormende wederbelichamende ego's zo sterk de werking van spirituele en verstandelijke eigenschappen en vermogens in zich te voelen, dat ze als het ware de grote menigte van ego's in de menselijke levensgolf verlieten en zich belichaamden op de diverse bollen van de keten, vóór de meerderheid van ego's. Deze voorsprong in evolutiegraad wordt dan gehandhaafd, zelfs als het overgrote deel van de menselijke levensgolf op haar beurt de vierde ronde bereikt, zodat deze voorlopers tegen die tijd in feite in hun vijfde ronde kunnen zijn, en in enkele gevallen zelfs in hun zesde ronde.

Gottfried de Purucker in Bron van het Occultisme, blz. 574  
© 2006 Theosophical University Press Agency  
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

\*\*\*\*\*

Een van de Meesters leerde en bevestigde, dat er zelfs nu op aarde zulke 'vijfde-ronders' waren; en hoewel men had *begrepen dat hij zei* dat de mensheid nog 'in de vierde Ronde' was, *scheen* hij op een andere plaats te zeggen, dat we in de vijfde waren. Hierop gaf een andere Leraar het 'apocalyptische' antwoord: 'Een paar regendruppels maken nog geen moesson, al kondigen ze die aan.' . . . 'Nee, we zijn niet in de vijfde Ronde, maar mensen van de vijfde Ronde komen al een paar duizend jaar aan.' Dit was nog erger dan het raadsel van de Sfinx! Beoefenaars van het occultisme onderwierpen hun hersenen aan de meest wilde speculaties. Lange tijd probeerden ze Oedipus te overtreffen en de beide beweringen met elkaar in overeenstemming te brengen.

En omdat de Meesters bleven zwijgen, evenals de stenen Sfinx zelf, werden zij beschuldigd van inconsequentie, 'tegenstrijdigheid' en 'gebrek aan overeenstemming'. Ze lieten echter eenvoudig de speculaties doorgaan, om het westerse denkvermogen *een les te geven* die het hard nodig heeft. De oriëntalisten hadden in hun verwaandheid en in hun gewoonte om iedere metafysische opvatting en uitdrukking te verstoffelijken, zonder enige ruimte te laten voor oosterse beeldspraak en allegorie, van de exoterische hindoeïfilosofie een warboel gemaakt, en nu deden de theosofen hetzelfde met de esoterische leringen.

Het is duidelijk dat de laatstgenoemden tot nu toe de betekenis van de uitdrukking 'vijfde- en zesde-ronders' volstrekt niet hebben begrepen. De betekenis is echter eenvoudig deze: iedere 'Ronde' brengt een nieuwe ontwikkeling en zelfs een volkomen verandering teweeg in de verstandelijke, psychische, geestelijke en lichamelijke gesteldheid van de mens, waarbij al deze beginselen trapsgewijs in opgaande lijn evolueren.

Hieruit volgt dat personen die, zoals **Confucius en Plato**, psychisch, verstandelijk en geestelijk tot de hogere evolutiegebieden behoorden, in onze vierde Ronde even ver waren als de gemiddelde mens zal zijn in de vijfde Ronde, waarvan de mensheid is bestemd om op deze evolutieladder veel hoger te staan dan onze tegenwoordige mensheid.

dezelfde manier was Gautama Boeddha – de geïncarneerde wijsheid – nog hoger en groter dan de genoemde mensen, die vijfde-ronders heten, en worden Boeddha en Sankaracharya allegorisch zesde-ronders genoemd. Vandaar de verborgen wijsheid van de destijds 'ontwijkend' genoemde uitspraak, 'dat een paar regendruppels nog geen moesson maken, *al kondigen ze die aan*'

H.P. Blavatsky in De Geheime Leer 1:191-192  
© 1988 Theosophical University Press Agency  
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag



**Theosofie de archaische wijsheid,  
het pad van het zoeken, niet van geloven.**

\*\*\*\*\*

Dus zelfs de huidige vijfde-ronders zijn vijfde-ronders volgens het kama-beginsel. Wanneer ze in de vijfde ronde komen, als de levensgolf tijdens de vijfde ronde de bollen doorloopt, zullen ze toch essentieel vijfde-ronde-ervaringen moeten doormaken, maar ze zullen enorm worden geholpen en sneller vooruitgaan omdat ze de kamische vijfde-ronde-ervaringen hebben kunnen opdoen tijdens de vierde of kama-ronde. Daarom hebben we bijzonder ver geëvolueerde mensen onder ons, vijfde-ronders, mensen die we gewoonlijk genieën of hoogontwikkelde individuen noemen.

De gevorderde vijfde-ronders zijn de mahatma's; de minder ver gevorderden zijn hun chela's; de minst gevorderden zijn de bijzonder ver geëvolueerde mensen onder ons. Zonder theosofen te willen vleien, ben ik ervan overtuigd dat ware theosofen vijfde-ronders zijn, hoewel ze misschien nog maar pas aan de vijfde ronde beginnen. Ze zijn in hun bewustzijn in de vijfde ronde. De mahatma's zijn vergevorderd in de vijfde ronde.

Dialogen van G. de Purucker, blz. 941

© 2005 Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag