

Adepten, Avatars, Chohans, Hiërofanten, Mahatma's, Nabu's

Quetzalcoatl.

Quetzalcoatl, Quetzocohuatl (Tolteken, Nahautl?) De naam van een groot leraar, volgens de tradities van de Tolteken, die naar hen kwam uit Tullan of Yucatan en woonde twintig jaar onder de mensen, om hen te leren een deugdzaam leven te volgen. Stop alle oorlogen en gewelddadige daden van welke aard dan ook, het afschaffen van mensen en dieren offers en in plaats daarvan brood en bloemen te offeren. Hij leerde de mensen ook de kunst van het beeld-schrift en de wetenschap van de kalender en de artistieke van de werknemers in metalen waarvoor Cholula later bekend.

Quetzalcoatl werd beschreven als een wezen van een ander ras, een "witte" man met nobele eigenschappen, lange zwarte haren en volle baard, gekleed in golvende gewaden, terwijl de Tolteken donker waren en bijna zonder baard.

Legenden vertellen dat hij vertrok naar het land van Tlapallan, anderen zeggen dat hij naar Coatzacoalco aan de Atlantische kust ging. Inheemse tradities bewaren nog steeds de goddelijke naam van Gucumatz, die onder de *Quiche* "gevederde slang" betekent – en bij de Azteken **Quetzalcoatl** met dezelfde betekenis.

In de Mexicaanse godsdienst wordt **Quetzalcoatl** beschouwd als een grote godheid, een god van de lucht. In de Quiche kosmogonie, zoals verteld in de Popol Vuh * Gucumatz is een van de eerste goden die verschijnen, en bekleedt de functie van een lagere schepper.

Quetzalcoatl's "staf en andere 'kenmerken" laten zien dat het om een grote ingewijde uit de oudheid gaat, die de naam van 'Slangen' (Naga;s in Sanskriet) kregen op grond van hun wijsheid, lange levensduur en vermogens. Tot op heden benoemen de inheemse stammen van Mexico zichzelf met namen van diverse reptielen, dieren en vogels "(TG 269).

Vertaald uit Encyclopedia Theosophical Glossery.

** Het boek "Esotericism of the Popol Vuh" is in het Engels te verkrijgbaar bij TUPA, de uitgeverij van het Theosofische Genootschap (Pasadena). Daal en Bergselaan 68. 2565 AG Den Haag. email tupa@theosofie.net

De Bourbourg merkt op dat de opperhoofden met de naam *Votan*, de **Quetzalcoatl** of slangengod van de Mexicanen, de afstammelingen zijn van Cham en Kanaän. 'Ik ben Hivim', zeggen zij. 'Omdat ik een hivim ben, behoor ik tot het grote ras van de draak (slang). Ik ben zelf een slang, want ik ben een hivim.' ('Cartas', 51; 'Isis Ontsluierd', Deel I, 553 e.v., Eng. uitgave.)

De Geheime Leer 2:429

© 1988 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag



Theosofie de archaische wijsheid,
het pad van het zoeken, niet van geloven.

Sommigen vermoeden dat deze dappere zeevaarders van noordelijke en zuidelijke wateren de voorvaderen waren van de rassen die de tempels en paleizen van Palenque en Uxmal, van Copán en Arica bouwden.¹ Brasseur de Bourbourg geeft ons veel informatie over de gewoonten en gebruiken, de architectuur en de kunsten, en vooral over de magie en de magiërs van de oude Mexicanen.

Hij vertelt ons dat Votan, hun legendarische held en de grootste van hun magiërs, op de terugweg van een lange reis, koning Salomo bezocht in de tijd van de tempelbouw. Deze Votan schijnt dezelfde persoon te zijn als de gevreesde **Quetzalcoatl**, die in alle Mexicaanse legenden voorkomt, en vreemd genoeg vertonen deze legenden, voor zover ze betrekking hebben op de reizen en heldendaden van de Hittim, een opvallende gelijkenis met de verhalen uit de Hebreeuwse *Bijbel* over de hevieten, de afstammelingen van Heth, de zoon van Kanaän.

Het verhaal zegt dat Votan 'aan Salomo de meest waardevolle bijzonderheden meedeelde over de mensen, dieren en planten, het goud en de kostbare houtsoorten van het Westen', maar ronduit weigerde enige aanwijzing te geven over de route die hij voer, of de manier om het mysterieuze land te bereiken. Salomo zelf doet verslag van dit gesprek in zijn *Geschiedenis van de Wonderen van het Heelal*, waarin het opperhoofd Votan allegorisch voorkomt in de vorm van de *varende slang*.²

Isis ontsluit , 1:677

© 2010 Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

De Bourbourg merkt op dat de opperhoofden met de naam Votan, de **Quetzalcoatl** of slangengod van de Mexicanen, de afstammelingen zijn van Cham en Kanaän. 'Ik ben Hivim', zeggen ze. 'Omdat ik een Hivim ben, behoor ik tot het grote ras van de draak (slang). Ik ben zelf een slang, want ik ben een Hivim.'³ En Des Mousseaux, verheugd omdat hij denkt de slang, of beter gezegd de duivel, aardig op het spoor te zijn, haast zich uit te roepen: 'Volgens de geleerdste commentatoren van onze heilige boeken stammen de Chivim of Hivim of *Hevieten* af van Heth, de zoon van Kanaän, zoon van Cham', *de vervloekte!*⁴

¹ Dit is *niet* onze mening. Ze zijn waarschijnlijk door de Atlantiërs gebouwd.

² Brasseur de Bourbourg, *Cartas para servir de introducción á la historia primitiva de las naciones civilizadas de la América setentrional*, blz. 55, noot 34.

³ *Cartas*, etc., brief 4, blz. 51

⁴ *Les hauts phénomènes de la magie*, blz. 51.



[www.theosofie - noordwest.nl](http://www.theosofie-noordwest.nl)



**Theosofie de archaische wijsheid,
het pad van het zoeken, niet van geloven.**

Isis ontsluitend , 1:686

© 2010 Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

Uit Amerika komt een opmerkelijk verhaal over de godmens **Quetzalcoatl**, verteld door de Azteken en de Maya's. Hij had niet alleen een maagdelijke geboorte, maar hij werd evenals Jezus in verband gebracht met de planeet Venus, de morgenster. Daarnaast gebruikte de religie die zich rondom hem had gevormd het kruis als symbolische voorstelling. Evenals bij de mythen rond Jezus, zei **Quetzalcoatl** dat hij zou terugkeren om zijn koninkrijk op aarde op te eisen.

Overgenomen uit Sunrise maart/april 2002