



Theosofie de archaische wijsheid,
het pad van het zoeken, niet van geloven.

Adepten, Avatars, Chohans, Hiërofanten, Mahatma's, Nabu's

Sankaracharya Sankaracarya (Sanskriet) (van Sankara zijn persoonlijke naam + âcârya leraar)

Een uitmuntende leraar; een van de grootste ingewijden van India. De Upanishads, Gautama Boeddha, en Sankaracharya worden door velen beschouwd als de drie lichten van wijsheid in India. Op mystieke wijze was Sankaracharya esoterische opvolger van Boeddha's. Hij was een Avatāra, zoals Jezus. Sankaracharya was eerder in wijsheid verlicht door de leringen van Gautama Boeddha. Gebracht aan de mensheid. Door zijn zuivere en hoge denken, verspreidde hij verheven geestelijke en intellectuele gedachten direct vanuit zijn eigen ziele leven, ontstak de waarheid in de harten van velen waar het verloren was geraakt als gevolg van dogmatische religie, in plaats van oude leringen over de innerlijke geest in stand te houden.

Sankaracharya werkte voornamelijk met de Brahmaanse orde, de hoogste kaste in India, waar het voordeel was van eeuwen oude hoge idealen en strenge discipline, het gemakkelijkst, indien aanvaard, de zuivere waarheden kon ontvangen, en ook om over een organisatie te beschikken met een karakter en training die de hogere lering konden begrijpen, ondersteunen, en door te geven.

Sankaracharya deed dit op drie manieren:

- ten eerste door het schrijven van commentaren op de grote Upanishads en de Bhagavad-Gita, door de oorspronkelijke leringen van deze oude geschriften weer terug te herstellen.
- ten tweede, het zelf samenstellen van een reeks van originele werken, zoals ATA-Bodha, Ananda-lahari, Jnanabodhini, en Mani-Ratna-mala, evenals catechismussen en handleidingen voor studenten die het pad van de wijsheid willen volgen.
- ten derde, door een systeem van hervorming en discipline binnen de Brahmaanse orde zelf, die, indien aanvaard en trouw zou worden gevolgd, de geest en lichaam zou zuiveren, zodat de discipelen geschikt werden om meer ontvankelijk te worden

Sankaracharya was ook de stichter van de Advaita-school vendanta school van filosofie. Het verhaal over zijn leven is zeer opmerkelijk. Hij werd geboren volgens de traditie in de 6e eeuw voor Christus, waarschijnlijk ongeveer 510. Hij leefde slechts 32 jaar maar vanwege zijn buitengewone capaciteiten voltooide hij een aantal grote geestelijke werken voor de mensheid.

Waarschijnlijk de meeste opvallende delen over zijn leven van bepaalde van geestelijke ervaringen en overwinningen zijn allegorieën, geschreven in deze vorm zoals het de gewoonte was met studenten van de Myserie scholen met het oog op de diepe mysteries van zijn leven te versluieren.

Vertaald uit: "Encyclopedia Theosophical Glossary"
