

Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Pāramitā's) in praktijk brengen is de tweede.
H.P.Blavatsky in *Stem van de Stilte* blz. 31.

De zeven sleutels van esoterische wijsheid.

Ātmavidyā (Hoe het Ene het vele wordt)

Zoals we op de vorige bijeenkomst opmerkten, zijn we toe aan een deel van onze studie waarbij we, om de woorden van de oude denkers te gebruiken, bijna het gevoel hebben ons van ons schoeisel te moeten ontdoen omdat we op heilige grond staan. Deze prachtige passages geven in feite een korte omschrijving van de betekenis van het zevende van de zeven juwelen of schatten van wijsheid, dat de technische term *ātmavidyā* draagt. Deze uitdrukking betekent letterlijk 'zelfkennis'.

Het Sanskrietwoord *ātman* is bijzonder moeilijk te vertalen, maar ons woord 'zelf' lijkt de betekenis ervan het meest te benaderen. *ātmavidyā* betekent veel meer dan we gewoonlijk onder de woorden 'kennis van het zelf' verstaan; maar als we het zelf volledig kenden, zouden we over alle kennis beschikken die voor een mens mogelijk is. Daarom is die technische term eraan gegeven als aanduiding van die tak van de esoterische filosofie die dit zevende juweel behandelt.

Zoals de zaken nu staan kunnen we slechts fragmenten van deze tak van de esoterische filosofie kennen. Ons is verteld dat er in de oude geschriften, vooral in het Sanskriet, op wordt gezinspeeld dat zelfs de meest geestelijke wezens op aarde in onze tijd niet volledig weten wat dit juweel omvat. Er zijn op het ogenblik misschien nog geen dozijn denkende wezens op aarde, waartoe natuurlijk de allerhoogste en heiligste mensen behoren die de aarde tot aan de huidige periode van evolutie heeft voortgebracht, die het in enig opzicht ten volle kunnen begrijpen.

Maar bepaalde gedeelten van dit verheven wijsheid mysterie kunnen we ons eigen maken en begrijpen, en deze zullen we vanavond naar beste vermogen proberen toe te lichten.

Op de vorige bijeenkomst hebben we opgemerkt dat deze zevende schat of dit zevende juweel kan worden gezien als een studie van het probleem: hoe wordt het ene het vele? We hebben echter eraan toegevoegd dat het ene in werkelijkheid nooit het vele wordt. Men zou evengoed kunnen zeggen dat de zon die ons licht geeft daarvoor naar de aarde komt, maar dat doet hij niet. Hij zendt zijn stralen uit, emanaties van zichzelf, die onze stoffelijke wereld verlichten, bezielen en stimuleren. Hetzelfde is het geval met het ene.

Gottfried de Purucker
Beginselen van de esoterische filosofie, blz. 208-209
© 1998 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag



Theosofie – Noordwest

www.theosofie-noordwest.nl

Theosofie de oude wijsheid-religie.

Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Pāramitā's) in praktijk brengen is de tweede.
H.P.Blavatsky in *Stem van de Stilte* blz. 31.

Atma-Vidya.

Van de vier vidya's – die behoren tot de in de Purana's genoemde zeven takken van kennis – namelijk 'yajna-Vidya' (het uitvoeren van religieuze riten om bepaalde gevolgen teweeg te brengen); 'Maha-Vidya', de grote (magische) kennis, die nu is ontaard in tantrika - erediens; 'guhya-Vidya', de wetenschap van de mantra's en hun juiste ritme of manier van zingen, van mystieke bezweringen, enz. – kan alleen de laatste, 'ātma-Vidya' of de ware *geestelijke en goddelijke wijsheid*, een absoluut en definitief licht werpen op de leringen van de eerstgenoemde drie.

Zonder de hulp van atma-Vidya blijven de andere drie niet meer dan *oppervlakkige* wetenschappen, meetkundige grootheden die lengte en breedte hebben, maar geen dikte. Ze zijn als de ziel, de ledematen en het verstand van een slapend mens: in staat tot werktuiglijke bewegingen, tot verwarde dromen en zelfs tot slaapwandelen, en tot het teweegbrengen van zichtbare gevolgen, maar gestimuleerd door instinctmatige en niet door verstandelijke oorzaken, en allermindst door volkomen bewuste geestelijke impulsen. Uit de eerstgenoemde drie wetenschappen kan veel worden bekend gemaakt en verklaard.

Maar tenzij atma-Vidya de sleutel tot hun leringen verschaft, zullen ze altijd blijven als de stukken van een verscheurd leerboek, als de schaduwen van grote waarheden, die door de meest geestelijk ingestelden vaag worden onderscheiden, maar die uit elk verband worden gerukt door degenen die iedere schaduw aan de muur zouden willen spijkeren.

De Geheime Leer 1:198

© 1988 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag
