



Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Pāramitā's) in praktijk brengen is de tweede.
H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 31.

Beëindiging van de Dualiteit is noodzakelijk.

Dualiteit is slechts een waanidee van de menselijke natuur

Niet een van de Meester is gekomen met het idee om een exclusieve gemeenschap of een bepaalde religie te vormen. Ze kwamen met dezelfde boodschap. . . dat God, Waarheid en Religie één zijn: **dualiteit slechts een waanidee van de menselijke natuur is**. Bedenk dan wat een grote taak er voor ons ligt in deze boodschap, want op dit moment heerst overal, dat het ene volk tegen het ander volk, het ene ras tegen het andere ras, de aanhangers van de ene religie voortdurend tegen de aanhangers van een andere religie, de ene klasse tegen de andere klasse elkaar tegenwerken, wedijveren, haten en afbreken. . . .

Het leven is een voortdurende strijd, slechts één ding kan deze strijd beëindigen, door onbaatzuchtig en wederkerig rekening te houden met anderen in plaats van egoïsme. In de ontwikkeling van de wereld met egoïsme als het centrale thema, zal het nooit tot vooruitgang leiden in het belang en het doel van de ziel.

. . . Want het leven is niet alleen om te leven maar om zichzelf te veredelen en de perfectie te bereiken wat het aangeboren verlangen van de ziel is. De oplossing voor het probleem van vandaag is om de mensheid te ontwaken bewust te worden van de goddelijkheid van de mens. De ondertoon van alle religies is de realisatie van het Ene Leven die culmineert in de gedachte van Eenheid.

Inayat Khan.