

Theosofie de archaïsche wijsheid,
het pad van het zoeken, niet van geloven.

Esoterische Traditie (Theosofie) in de 14e – 18e eeuw

Paracelsus (1493 – 1541) Duitse arts en alchemist, de grootste occultist in de middeleeuwen

Paracelsus, een symbolische aangenomen naam door de grootste occultist in de middeleeuwen, **Phillip Bombastes Aureolus Theophrastus von Hohenheim**, geboren in het kanton van Zürich. Hij was de scherpzinnigste geneesheer van zijn tijd en genas bijna elke ziekte door zelf vervaardigde talismans. Hij heeft nooit een vriend gehad en was altijd omgeven door vijanden, de bitterste waren de priesters en hun aanhangers. Hij was door hen aangeklaagd “ omdat hij een verbond met de duivel had”, het is niet verwonderlijk dat hij tenslotte op 48^e jarige leeftijd door een onbekende tegenstander werd vermoord in Salzburg. Hij liet een groot aantal werken achter die zelfs nu nog een grote toegevoegde waarde hebben voor kabbalisten en occultisten. Veel van deze werken weergeven een inmiddels bewezen profetie. Hij was een groot helderziende, een van de geleerdste, erudiete filosoof en mysticus en een bekende Alchemist. Door zijn medische onderzoek ontdekte hij stikstof, wat hij Azote noemde.

Vertaald uit Encyclopedia Theosophical Glossery.

We weten dat die uit de geschiedenis bekende figuren zoals **Saint-Martin, St. Germain en alle filosofen** uit de Middeleeuwen, die door de Grote Loge waren aangeraakt, al eeuwenlang op hun eigen manier en in hun eigen tijd pogingen deden om hun medemensen te helpen. Hun motief was niet slechts het zaaien van zaden, maar ze hoopten datgene te kunnen doen wat de mensen kennis en begrip zou geven, waardoor ze zichzelf, als eenheden in de beschaving waarin ze leefden, vooruit zouden kunnen helpen.

James A. Long (Leider van “The Theosophical Society - Pasadena” van 1951 tot 1971), op het Algemeen congres in Utrecht 15 april 1951

Al eeuwenlang wordt de selectie van Chela's, buiten de opvolgengroep binnen de gopa (tempel), gemaakt door de Himalaya Mahatma zelf uit de klasse in Tibet, een aanzienlijk aantal zijn van nature mystici. De enige uitzonderingen zijn in gevallen van westerse mannen als **Fludd, Thomas Vaughan, Paracelsus, Pico della Mirandola, graaf de Saint-Germain**, enz., die door hun temperamentvolle affiniteit met deze hemelse wetenschap, de verre adepten min of meer dwingen om in een persoonlijke

" Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap " H.P. Blavatsky



[www.theosofie - noordwest.nl](http://www.theosofie-noordwest.nl)



Theosofie de archaïsche wijsheid,
het pad van het zoeken, niet van geloven.

betrekkingen met hen te komen, om hen de gelegenheid te geven om een klein of groter deel van de hele waarheid, als mogelijk is onder hun sociale omgeving, te ontvangen .

Blavatsky Collected Writings Vol. IV blz. 607

" Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap " H.P. Blavatsky