

Citaten en verwijzingen naar de Pāramitā's

DĀNA,

de sleutel van barmhartigheid en onsterfelijke liefde.

H.P.Blavatsky in *Stem van de Stilte* blz. 45 & <http://www.theosofie.net/literatuur>.

Gewapend met de sleutel van welwillendheid, liefde en tedere barmhartigheid kunt u vol vertrouwen de poort van Dāna doorgaan, de poort die aan het begin van het pad staat.

Zie, gelukkige pelgrim! De poort waar u vóór staat is hoog en breed; en lijkt gemakkelijk te passeren. De weg die er doorheen leidt is recht, effen en groen. Hij lijkt op een zonnige, open plek in de donkere diepten van het bos, een afspiegeling op aarde van het paradijs van Amitābha's. Daar zingen hoog in het lover nachtegalen van hoop en schitterend gevederde vogels, en wensen de onbevreesde pelgrims succes. Ze bezingen de vijf deugden van de Bodhisattva's, de vijfvoudige bron van de kracht van bodhi, en de zeven stadia van kennis.

H.P.Blavatsky in *Stem van de Stilte* blz. 49-50 & <http://www.theosofie.net/literatuur>.

de eerste dāna, 'geven', begaan zijn met anderen, altruïstisch zijn in ons denken, spreken en handelen.

Grace F. Knoche in *Duizend lichten aansteken* blz. 156 & <http://www.theosofie.net/literatuur>.

Hoe moet men barmhartigheid (Dāna) in praktijk brengen?

Als iemand om iets komt vragen, moeten discipelen, voor zover ze dat kunnen, het verzoek zonder morren inwilligen en op een wijze die hen goed doet. Als discipelen zien dat iemand in gevaar verkeert, moeten ze met alle middelen die ze hebben proberen hem te redden en hem een gevoel van veiligheid geven.

Als iemand tot discipelen komt en onderricht wenst in de dharma, moeten ze, voor zover ze daartoe in staat zijn en naar hun beste inzicht, proberen hem te informeren. En als ze deze daden van mededogen verrichten, moeten ze geen enkel verlangen koesteren naar vergoeding, dankbaarheid, verdienste of voordeel, of enige wereldse beloning. Ze moeten ernaar streven hun denken te concentreren op die universele goede daden en zegeningen die voor iedereen zonder onderscheid zijn, en door zo te handelen zullen ze in zichzelf de hoogste volmaakte wijsheid verwezenlijken.

Gottfried de Purucker in *de Bron van het Occultisme* blz. 51 & <http://www.theosofie.net/literatuur>.



Als vrijgevigheid zou worden geperfectioneerd
Door het verwijderen van de aanwezigheid van armoede
Omdat er wezens nog steeds van verstoken zijn
hoe slecht hebben de vorige Verlossers* het geperfectioneerd?

Vrijgevigheid is geperfectioneerd, zo wordt gezegd
Door de houding om alles weg te geven aan de wezens
Al Uw bezittingen, samen met de gevolgen hiervan
Daarom is vrijgevigheid een manier van denken.

Tsong Kha-Pa in Lamrim Chemo (The Great Treatise on the Stage of the Path)
Chapter: The Perfection of Generosity 2: 115

***Adepten, Avatara, Boeddha's**

Hoe niet te geven.

Schuif deze dertien manieren van het geven aan de kant, omdat ze moeten worden geëlimineerd.

: (1) het niet direct geven maar pas nadat je het hebt uitgesteld , (2) het geven onder stress , (3) het geven nadat je zelf betrokken zijn bij zaken die in overeenstemming zijn noch met de leer noch met de wegen van de wereld , (4) een verbintenis van tevoren dat " ik zoveel zal geven " , en later een gift schenken van verminderde kwaliteit of een minder groot bedrag; (5) geven in ruil voor gunsten ; (6) geven in termijnen wanneer u het in een keer zou kunnen geven ; (7) als een ruil , het weggeven van andermans kind of echtgenoot die je hebt ontvoerd ; (8) onder druk de bezittingen van uw ouders , bedienden, enz. nemen en ze vervolgens aan anderen geven , (9) Een gift schenken op een manier die een ander pijn zal doen , (10) terwijl je zelf inactief blijft , iemand anders de gift laten doen ; (11) geven terwijl je kritiek hebt en minachting voelt voor degene die iets vraagt , of je indirect kritiek geeft op een manier die minachting inhoudt, of terwijl u de ontvanger met harde woorden intimideert. (12) geven terwijl u in strijd leeft met de voorschriften van de Boeddha, en, (13) geen bronnen doorgeven zoals u ze ontvangt, maar pas te geven als je ze een lange tijd voor jezelf hebt gehouden.

Tsong Kha-Pa in Lamrim Chemo (The Great Treatise on the Stage of the Path)
Chapter: The Perfection of Generosity 2: 115.

Bronvermelding.

- Bron van het Occultisme. ©2006 Theosophical University Press Agency. Den Haag
- Duizend lichten aansteken. ©2002 Theosophical University Press Agency. Den Haag
- Lamrim Chemo (The Great Treatise on the Stage of the Path) ©Tibetan Buddhist Learning Center. Snow Lion Publications Ithaca NY 6483 U.S.A.
- Stem van de Stilte. ©2000 Theosophical University Press Agency. Den Haag