

Citaten en verwijzingen naar de Pāramitā's

Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Paramita's) in praktijk brengen is de tweede. H.P.Blavatsky in *Stem van de Stilte* blz. 31.

Prabodha or Sambuddhi

Er worden twee namen gegeven aan de tiende pāramitā: prabodha, 'ontwaken van het innerlijke bewustzijn', brengt kennis en voorkennis mee en opent dus heerlijke visioenen op het pad; en sambuddhi, 'volledige of volmaakte verlichting of inzicht' of het zich bewust zijn van zijn eenheid met het spirituele, is het toppunt of de kroon van alle. Anders gezegd, het is 'eenwording met buddhi'.

Gottfried de Purucker in *de Bron van het Occultisme* blz. 57 & <http://www.theosofie.net/literatuur>.

Maar dit kan ik u zeggen. Er is een manier om zich bewust te worden van duur per se, als het bewustzijn uit tijd schijnt te zijn weggenomen. Het is iets wat men niet kan beschrijven. U moet het tijdelijk ervaren om het te begrijpen. Toch vraag ik me af hoevelen van u die ervaring niet hebben gehad, op het moment tussen dromen en wakker zijn, of vlak voor u in slaap valt, of misschien tijdens een flauwte, of er vlak voor of erna, als alle kenmerken van tijd plotseling zijn verdwenen en u zich alleen bewust bent van een volslagen onmetelijkheid, een volkomen werkelijkheid en tijdeloosheid, en alles weg is dat door het verstand kan worden begrepen.

Maar wel heel begrijpelijk is voor de intuïtie; en wanneer dit tot de 'n^{de} graad wordt gebracht, dat is tot het zuivere onvermengde bewustzijn van de innerlijke geest, waar zich alle wijsheid, kennis en visie bevinden, ontstaat wat de hindoeeyogi's bedoelen als ze spreken over **sambuddhi-samadhi** of soms alleen samadhi.

Als het bewustzijn in die toestand is geconcentreerd noemen de boeddhisten het nirvanā – nirvanā betekent 'uitgeblazen'. Weet u waarom? Om wat ik zojuist heb beschreven. Alle lagere kenmerken van het persoonlijke ego zijn in een latente toestand verzonken, zijn verdwenen of overwonnen. Uw bewustzijn is tijdelijk één in omvang met het heelal.

Gottfried de Purucker in: *Wind van de Geest* blz. 275 & <http://www.theosofie.net/literatuur>.

Het verenigen van inzicht en Sereniteit

Hoe combineer en verkrijgt je een balans tussen inzicht en sereniteit? En waarom wordt dit het pad van de vereniging genoemd? Er wordt gezegd dat deze wordt bereikt door **de negen mentale toestanden**. Op basis de negende te hebben bereikt, evenwicht en een volledig concentratie te hebben bereikt, zul je de hogere wijsheid gaan toepassen, de differentiatie van verschijnselen. Op dat moment betreedt u op een natuurlijke wijze en moeiteloos het pad van de gedifferentieerde verschijnselen. Omdat het pad van sereniteit onbezwaard is door het streven, is de inzicht zuiver, schoon, en komt na sereniteit en is volledig doordrongen van vreugde. Daarom is uw sereniteit en



Theosofie – Noordwest

www.theosofie-noordwest.nl

Theosofie de oude wijsheid-religie.

inzicht gecombineerd en in balans, daarom wordt deze weg de vereniging van sereniteit en inzicht genoemd.

Tsong Kha-Pa in Lamrim Chemo (The Great Treatise on the Stage of the Path)

Chapter: The Perfection of Joyous 3: 358

Bron vermelding

- Bron van het Occultisme. ©2006 Theosophical University Press Agency. Den Haag
- Lamrim Chemo (The Great Treatise on the Stage of the Path) ©Tibetan Buddhist Learning Center.
- Theosophical University Press Online Edition.
A publishing arm of The Theosophical Society International Headquarters – Pasadena, California. U.S.A.
- Wind van de Geest. ©1992 Theosophical University Press Agency. Den Haag