

## Citaten en verwijzingen naar de Pāramitā's

Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Paramita's) in praktijk brengen is de tweede. H.P.Blavatsky in *Stem van de Stilte* blz. 31.

### SĪLA

SĪLA, de sleutel van harmonie in woord en daad, de sleutel die oorzaak en gevolg in evenwicht houdt en geen ruimte laat voor de werking van karma.

H.P.Blavatsky in *Stem van de Stilte* blz. 45

\*\*\*\*\*

Ga verder! Want u heeft de sleutel meegebracht; u bent veilig.  
En de weg naar de tweede poort is eveneens groen. Maar hij is steil en gaat kronkelend omhoog, ja tot aan de rotsachtige top. Er zullen grauwe nevels hangen over de ruwe, stenige hoogte en alles daarachter zal duister zijn. Naarmate de pelgrim verdergaat klinkt het lied van hoop zwakker in zijn hart. Er komt dan een golf van twijfel over hem; zijn tred wordt minder vast.

Hoed u hiervoor, kandidaat! Pas op voor de angst die zich, als de zwarte en geluidloze vleugels van de middernachtelijke vleermuis, uitspreidt tussen het maanlicht van uw ziel en uw grote doel dat heel in de verte opdoemt.

Angst, discipel, doodt de wil en houdt elke handeling tegen. Als de pelgrim tekort schiet in de deugd sīla, struikelt hij en verwonden karmische kiezelstenen zijn voeten op het rots pad.

H.P.Blavatsky in *Stem van de Stilte* blz. 50-51

\*\*\*\*\*

De tweede is sīla, 'ethiek', het moreel hoogstaande gedrag dat van een serieuze leerling wordt verwacht.

Grace F.Knoche in *Duizend lichten aansteken* blz. 156

\*\*\*\*\*



### Hoe moet men voorschriften voor deugdzzaam gedrag (sīla) in praktijk brengen?

Lekendiscipelen die een gezin hebben dienen zich te onthouden van doden, stelen, echtbreken, liegen, dubbelhartigheid, kwaadspreken, lichtzinnige taal, hebzucht, boosaardigheid, proberen in de gunst te komen, en van onjuiste leringen. Ongetrouwde discipelen moeten zich om belemmeringen te vermijden, terugtrekken uit de onrust van het wereldse leven, en terwijl ze in eenzaamheid vertoeven die wegen bewandelen die tot rust, matigheid en tevredenheid voeren. . . . Ze moeten proberen zich zo te gedragen dat ze niet het voorwerp worden van afkeuring en kritiek, en dienen door hun voorbeeld anderen aan te sporen het kwade na te laten en het goede te doen.

Gottfried de Purucker in de Bron van het Occultisme blz. 51 & <http://www.theosofie.net/literatuur>.

\*\*\*\*\*

### Wat ethische discipline is.

Ethische discipline is een houding van de geest om zich te onthouden anderen kwaad te bezorgen, en van de bronnen die dergelijke kwaad voortbrengen. Daarom kun je de perfectie van ethische discipline alleen bereiken door geleidelijk de gewoonte te verhogen van deze houding te perfectioneren tot je uiterste hebt bereikt.

Het is echter niet zo dat je de perfectie van ethische discipline in de buitenwereld kunt brengen door de bestaande wezens te bevrijden van een staat die vrij is van al het kwaad,

Anders gezegd, omdat er nog steeds levende wezens zijn die niet vrij zijn van het kwaad zullen de overwinnaars die in het verleden kwamen en nog niet de perfectie van hun ethische disciplines hebben bereikt en voltooid, ook daarom ook niet in staat zijn om deze wezens van het kwaad vrij te maken.

Dus of alle levende wezens in de buitenwereld zijn bevrijd of niet zijn bevrijd van het kwaad maakt geen verschil in deze context; de praktijk van ethische discipline is om de gewoonte binnen je eigen geest, om de neiging af te leren je van deze kwaadwillige wezens af te keren.( dit betekent dat je wel van het kwaad van deze wezens moet afwenden maar niet van de wezens zelf)

### Engaging in the Bodhisattva Deeds” zegt;

Waar kan een vis eigenlijk naar toe  
Waar het niet zal worden gedood  
Wordt er gezegd door een houding van onthouding  
Je ethische discipline zult perfectioneren.

Tsong Kha-Pa in Lamrim Chenmo (The Great Treatise on the Stage of the Path)  
Chapter : The Perfection of Ethical Discipline 2: 143

\*\*\*\*\*



# Theosofie – Noordwest

[www.theosofie-noordwest.nl](http://www.theosofie-noordwest.nl)

Theosofie de oude wijsheid-religie.

## Bronvermelding.

- Bron van het Occultisme. ©2006 Theosophical University Press Agency. Den Haag
- Duizend lichten aansteken. ©2002 Theosophical University Press Agency. Den Haag
- Lamrim Chemo (The Great Treatise on the Stage of the Path) ©Tibetan Buddhist Learning Center. Snow Lion Publications Ithaca NY 6483 U.S.A.
- Stem van de Stilte. ©2000 Theosophical University Press Agency. Den Haag