

### Citaten en verwijzingen naar de Pāramitā's

Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Paramita's) in praktijk brengen is de tweede. H.P.Blavatsky in *Stem van de Stilte* blz. 31.

#### De zes, zeven en tien Paramita, s

De zes, zeven of tien pāramitā's hebben betrekking op de drie fundamentele soorten opleiding voor het discipelschap: zes voor de beginner, zeven voor degene die verder gevorderd is, en tien die door de adept worden beoefend. Het toegewijd opvolgen van deze deugden is de plicht van elke leerling, in trouw en volharding tijdens de vooruitgang langs de mystieke weg. Encyclopaedic Theosophical Glossary. Theosophical University Press Online Edition.

\*\*\*\*\*

In *De Stem van de Stilte* vat H.P. Blavatsky de weg van mededogen als volgt samen: Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes verheven deugden in praktijk brengen is de tweede.

H.P.Blavatsky in: *Stem van de Stilte*, blz. 31 & <http://www.theosofie.net/literatuur>.

\*\*\*\*\*

Pāramitā's, de zes verheven deugden; voor de priesters zijn er tien.

H.P.Blavatsky in: *Stem van de Stilte*, blz. 89, noot 5. & <http://www.theosofie.net/literatuur>.

\*\*\*\*\*

Het 'aankomen op de (andere) oever' betekent bij de noordelijke boeddhisten het bereiken van Nirvana door het in praktijk brengen van de zes en tien pāramitā's (deugden)

H.P.Blavatsky in: *Stem van de Stilte*, blz. 89, noot 7. & <http://www.theosofie.net/literatuur>.

\*\*\*\*\*

De zes verheven deugden zijn de pāramitā's. Van de neofiet wordt verlangd dat hij deze zich eigen maakt terwijl hij het pad betreedt dat naar de hoogste inwijdingservaring leidt. HPB maakt gebruik van de mahāyāna-boeddhistische terminologie wanneer ze in haar *Stem* deze 'transcendentale deugden' of 'volmaaktheden' presenteert als de 'gouden sleutels' die de poorten van het meesterschap doen opengaan. In de boeddhistische teksten van zowel de Noordelijke als de Zuidelijke School wisselt het aantal, de volgorde, en soms ook de opgenomen selectie van deze 'deugden'. De woorden die voor de ene of de andere 'deugd' zijn gekozen, hun aantal, of hun volgorde zijn van ondergeschikt belang; waar het om gaat is trouw aan de poging om de beperkingen van het alledaagse zelf te overstijgen.

Grace F. Knoche in: *Duizend lichten aansteken*, blz. 154. & <http://www.theosofie.net/literatuur>.

\*\*\*\*\*

Naast deze zeven worden ook de volgende drie regelmatig in de boeddhistische literatuur genoemd; ze zijn van even groot belang:

- Passende methode of discipline bij het volgen van het pad.
- Het dringende verlangen om te slagen in het streven een onpersoonlijke weldadige kracht in de wereld te zijn.



## Theosofie – Noordwest

[www.theosofie-noordwest.nl](http://www.theosofie-noordwest.nl)

### Theosofie de oude wijsheid-religie.

– Het voortdurend oefenen van het intellect bij het bestuderen van zichzelf, van anderen, en ook wel van de grote religieuze geschriften en filosofieën van de wereld.

Gottfried de Purucker in: Esoterische Traditie, blz. 642. & <http://www.theosofie.net/literatuur>.

\*\*\*\*\*

De genoemde zeven pāramitā's bevatten de kern van de gedragscode die ligt besloten in de volledige reeks van tien pāramitā's, of de complete ethische tien geboden van het occultisme.

Gottfried de Purucker in: Bron van het Occultisme, blz. 56. & <http://www.theosofie.net/literatuur>.

\*\*\*\*\*

Als u daarenboven nog een ander aspect van de chela-training op u wilt nemen, één dat onveranderlijk in onze eigen school wordt beoefend, volg dan de leer van de tien pāramitā's van het boeddhisme die in de echte scholen voor esoterische training altijd wordt gevolgd en waaraan we ons in onze ES proberen te houden.

Er zijn tien pāramitā's soms worden er zeven opgesomd, soms zes. De zes zijn wat gemakkelijker; de zeven zijn wat moeilijker; en de tien zijn voor hen die van plan zijn hun hele leven, en misschien het volgende, en mogelijk het daaropvolgende, te wijden aan het opgeven van het lagere zelf ten behoeve van het hogere, in dienstbaarheid aan de wereld. Daar, in deze regels, ligt het hele pad naar succes. De meesters hebben geen andere training dan wat ik u heb verteld en het is dezelfde training die hun chela's voortdurend volgen. De meesters volgen deze training echter op een meer verheven manier, op grotere schaal en met reikwijdten die veel verder gaan dan hun chela's kunnen begrijpen.

Gottfried de Purucker in: De Dialogen, blz. 1075 -76 & <http://www.theosofie.net/literatuur>.

\*\*\*\*\*

De zes pāramitā's	De zeven pāramitā's	De tien pāramitā's
Dāna	Dāna	Dāna
Sīla	Sīla	Sīla
Kshānti	Kshānti	Kshānti
Vīrya	Virāga	Virāga
Dhyāna	Vīrya	Vīrya
Prañja	Dhyāna	Adhishthāna
	Prajñā	Dhyāna
		Upekshā
		Prajñā
		Prabodha of Sambuddhi

\*\*\*\*\*

#### Bronvermelding.

- Bron van het Occultisme. ©2006 Theosophical University Press Agency. Den Haag
- De Dialogen. ©2005 Theosophical University Press Agency. Den Haag
- Duizend lichten aansteken. ©2002 Theosophical University Press Agency. Den Haag
- Theosophical University Press Online Edition. <http://www.theosociety.org/pasadena/ts/tup-onl.htm>  
A publishing arm of The Theosophical Society International Headquarters – Pasadena, California. U.S.A.
- De Esoterische Traditie. ©2001 Theosophical University Press Agency. Den Haag
- Stem van de Stilte. ©2000 Theosophical University Press Agency. Den Haag.